
TSJERKEFINSTER

Protestantse Gemeente Schettens, Schraard, Longerhouw en Wons | Juli / Aug. / Sept. 2024



Uitnodiging
Bevestigingsdienst

Tsjerkepaad 2024
Ook voor
gemeenteleden

Startzondag
mmv EGT-Sjonge

TSJERKEFINSTER

Colofon:

Het Tsjerkefinster zal 6 keer per jaar verschijnen. Het decembern timer zal elk jaar huis aan huis verspreid worden.

Redactie:

Hanneke Wiersma
Tjeerd Douna
Hieke Douna
Rein Boersma
Froukje Mensonides

Fotografie:

Tsjerk Andringa
André A. Buwalda

Kopijdatum:

Kopij voor het herfstnummer kunt u bij voorkeur **voor 17 september 2024** mailen naar tsjerkefinster@pknsslw.nl
Dit nummer verschijnt in de week van 1 oktober.

Dit is een uitgave van De Zalige Zalm
www.dezaligezalm.nl

Druk:

Veldhuis Media, Raalte

Kerkelijk werker

Klaas Hoekstra, tel. 06-31329270
Email: klaas.hoekstra19@gmail.com

Consulent

Ds. Liuwe Westra, tel. 06-30837586

Scriba SSLW

mw. H.H. Wiersma-Bruinsma
Van Osingaweg 42, 8744 EW Schettens
Tel. 06-43932075
Email scriba.sslw@gmail.com
Website sslw.protestantsekerk.net

Zending ZWO SSLW

mw. H. Douna-Zijlstra
Zuiderlaan 3a, 8746 NE Schraard
Tel. 0517-531343
Email trijehzijlstra@hotmail.com

Mw. J. Politiek-Yntema
Terpweg 25, 8747 NT Wons
Tel. 0517-532174
Email jantropolitiek@hotmail.com
Bankrekening: zie diaconie

Ledenadministratie SSLW

Mw. S.S. Zijlstra-Postma
Van Osingaweg 16, 8744 EW Schettens
Tel. 0517-532236
Email rszijlstra@live.nl

Kerkrentmeesters Prot. Gemeente SSLW

IBAN: NL18 ABNA 0872 5490 89
RSIN-nummer 826135225

Diaconie SSLW

IBAN: NL61 RABO 0340 6034 96
RSIN-nummer 826135298

T.n.v. Protestantse Gemeente SSLW, inzake diaconie

Het **RSIN-nummer** dient u te gebruiken - als u een gift aan de Protestantse Gemeente SSLW heeft gedaan - bij het invullen van uw belastingaangifte als daar om wordt gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de vaste vrijwillige bijdrage, de periodieke gift of andere (éénmalige) giften aan kerk of diaconie.

INHOUD

- 04** Prakkesaasje
- 05** Kerkenraad
- 06** Wel en wee
- 08** Kerkbeheer
- 09** Startzondag
- 10** Diaconie
- 13** Woestijnvader Antonius
- 14** Kerkdiensten
- 15** Prikbord
- 16** KIK



Prakkesaasje

Nattigheid

De zomertijd is toch een prachtige tijd met lekker lange dagen en korte nachten. De bomen staan volop in blad en heel veel planten groeien en bloeien. En die lange avonden is puur genieten met de zonsondergang helemaal in het noordwesten. Toch is er iets dat dwars zit: De regen. Sinds oktober vorig jaar heeft het bijna elke dag geregend. Wat een nattigheid.

Je begint je af te vragen of dit het nieuwe normaal is

Volgens de berichten hebben aardappelen en groenten veel wateroverlast. De grasoogst is een vorm van topsport geworden en weidend vee krijgt regelmatig een koude douche. Berichten van ondergelopen straten en ontruimde campings zijn niet meer uitzonderlijk. En dan de meldingen van lange files door het slechte weer met veel regen. Niemand kijkt er meer van op. Wat een nattigheid.

Je begint je af te vragen of dit het nieuwe normaal is. En wat gaat de rest van de zomer brengen? We weten het niet. Het weer kan immers ook zo omslaan en een prachtige zomer geven met mooie vakantiedagen. In ieder geval is het goed te genieten van de vakantie. Het is goed om even los te komen van het ritme van alledag, even te ontspannen en nieuwe indrukken op te doen. Sommigen gaan erop uit, anderen blijven lekker thuis.

Eén ding is zeker. Met mooi weer kun je beter genieten van die mooie, wonderlijke en onbegrijpelijke schepping van God. Dat kan dichtbij in eigen tuin of ver weg in bossen of op stranden. Dat genieten wens ik een ieder toe.

Rein Boersma.



Op de voorkant een foto van Schraard vanaf het water., met als middelpunt de kerk.

Foto: Tsjerk Andringa



Kerkenraad

Befestiging tsjerklik wurker Klaas Hoekstra

Op snein 7 july sil Klaas Hoekstra begjinne as tsjerklik wurker. Omdat syn oanstelling ien is foar 4 dagen en omdat hy benammen wurkje sil op it mêd fan it pastoraat, wurdt hy neffens de regels fan 'e Protestantse Tsjerke befestige as âlderling. Dêrmei is hy dan ek lid fan 'e tsjerkeried.

Nei de gemeentjûn yn maart is Klaas Hoekstra op 'e folgjende tsjerkeriedsgearkomste offisjeel keazen (as âlderling) en beneamd (as tsjerklik wurker). Krekt as mei alle amtsdragers hat de gemeente noch it rjocht om beswieren yn te bringen. De tsjerkeried hopet fansels dat dat net bart, want wy sjogge út nei in tiid fan goed oparbeidzjen.

Iksels bliuw foar de begelieding fan Klaas Hoekstra op it mêd fan it pastoraat en op termyn foar it foargean yn 'e tsjinsten, en ek om te sykjen mei tsjerkeried en gemeente nei in goed belied foar de takomst, ferbûn oan 'e gemeente foar strukturele helptsjinsten.

Mar no earst hoopje wy op in moaie befestigingstsjinst en in feestlike start foar it wurk fan Klaas Hoekstra!

Liuwe H. Westra



**U bent van harte uitgenodigd voor de
bevestigingsdienst van dhr. K. Hoekstra op
7 juli a.s om 9.30 uur in Longerhouw.
Voorganger ds. L.H. Westra uit Lollum**

Uitnodiging



**Na afloop is er de mogelijkheid om onder
het genot van een bakje koffie met gebak
in het gebouw, nader kennis te maken
met dhr. K. Hoekstra.**

Kerkbeheer

Funerair erfgoed

Funerair erfgoed is een moeilijke term voor alles wat bewaard is gebleven rond graven en begraven. Een belangrijk onderdeel van dit erfgoed zijn de grafstenen. De laatste jaren neemt de belangstelling hiervoor toe. Zeker ook, omdat grafstenen een verhaal vertellen van hun tijd.

Nu was Kerkbeheer in de gelegenheid om de begraafplaatsen van Schettens, Schraard en Longerhouw door een deskundige te laten bekijken. Deze deskundige beoordeelt de grafstenen op hun waarde. Hij kijkt naar de

ouderdom van de stenen. Hij kijkt of er bijzondere teksten of ornamenten op staan. En hij bekijkt of het misschien om een bekende Nederlander gaat. Nu is dit laatste niet echt het geval. Zijn conclusie was dat er op deze drie begraafplaatsen toch zo'n 43 stenen de moeite waard zijn

om aandacht te geven. Tot nu toe is het beleid steeds geweest dat een steen verwijderd wordt als er niet meer voor betaald wordt. Dit betekent dat er voor deze 43 stenen tot nu toe betaald is en dat kan ook nog wel jaren door gaan. Toch kan er een keer een moment komen dat dit niet meer het geval is. Of dat een steen vanwege een nieuwe begrafenis vervangen wordt door een nieuwe steen. In deze gevallen zal kerkbeheer moeten besluiten of de steen echt bewaard wordt. Een punt is nog wel waar de steen dan bewaard wordt. Als het graf niet opnieuw gebruikt wordt, kan de steen blijven staan. Zo niet, dan zal een passende plek gevonden moeten worden. Kerkbeheer denkt dat op deze wijze het verhaal van de grafstenen een passende aandacht krijgt.



Graffrommel te Schettens, Jongma



Grafsteen te Longerhouw (Jansen/Hengst)

Tsjerkepaad 2024

Ook dit jaar zijn de kerken van Schettens, Schraard, Longerhouw en Wons weer geopend i.v.m. Tsjerkepaad. Alle kerken zijn dan te bezichtigen van half 2 tot 5 uur 's middags. Vrijwilligers vertellen dan graag over de kerk, bijvoorbeeld wat voor bijzonderheden er zijn te zien.

Zo heeft **de kerk van Longerhouw** een prachtig middeleeuws mozaïek, welke meestal onder een tapijt verscholen ligt.

Schraard heeft natuurlijk unieke bankwangen uit de 16e eeuw (!) en in **Wons** is alleen al de vorm (theebus) een bijzonderheid.

Tot slot: in **Schettens** is natuurlijk de grafkelder van kolonel Schelte van Aysma te bezichtigen. Maar.. er is nog veel te zien en te horen.

Dus ook voor gemeenteleden van SSLW; kom even langs.

De data zijn:

Zaterdag 13 juli 2024 - Zaterdag 27 juli 2024 - Zaterdag 14 september 2024 (tegelijk met Open Monumentendag)



Startzondag



Leven in het licht van
Gods Koninkrijk



Wij nodigen iedereen uit voor de startzondag op 29 september om 9.30 uur in Longerhouw.



Het nieuwe jaarthema is 'Als nieuw, Leven in het licht van Gods Koninkrijk'

Het jaarthema 'Als nieuw!' bemoedigt, maar daagt ook uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving.

Wij maken er een feestelijke zangdienst van samen met EGT-Sjonge uit Witmarsum. Geen liederen uit het liedboek maar bekende (pop) liederen die ons ook wijzen op Gods Schepping, onze verantwoordelijkheid hiervoor en voor elkaar.

Na de dienst is er koffie met wat lekkers voor iedereen.



Babynieuws: Familie Deelstra



23 mei is Febe Pauline geboren. We zijn ontzettend dankbaar met onze derde dochter. Wat een rijke zegen van Onze Heer!



-Febe Pauline-

We verblijven momenteel in een stacaravan bij de ouders van Evie op de Kommissijewei 71 (9217 RM) in Nijega. Eind juli hopen we in onze auto weer richting Albanië te gaan.

In Nederland hebben we verschillende spreekbeurten, ontmoetingen en medische afspraken gepland staan. Het belangrijkste agendapunt is echter de doopdienst van Febe.

Hartelijke groet,
Bauke en Evie

Diaconie

Voor de komende zondagen zijn de volgende doelcollectes ingepland volgens onderstaande informatie. Is er op een zondag geen doelcollecte dan is de collecte voor de diaconie bestemd. De bankgegevens van onze diaconie zijn: NL61 RABO 0340 6034 96 op naam van Protestantse Gemeente SSLW met vermelding diaconie of het betreffende doel.

Voor de giften die wij hebben ontvangen: "Hartelijk dank".

Zondag 7 juli - Project - Blessed Generation

Jambo (Hallo in het Kiswahili) Habari? (Hoe gaat het) Mzuri Sana (Het gaat heel goed) Samen kleuren we de wereld mooier.

Heeft u dat ook wel eens dat u iemand iets wilt vertellen en gewoon niet weet waar te beginnen? Nou dat heb ik vandaag

ook. Ik heb zoveel goed nieuws en leuke berichten dat ik er zo 3 brieven mee zou kunnen vullen. Ik zal proberen het kort te houden en veel samen te vatten. Zeer erkentelijk ben ik voor Mariama, onze dochter, en Rieneke, een vriendin van mij, dat ze, samen met mij, in oktober het hectische avontuur zijn aangegaan om in Kenia in heel korte tijd diverse activiteiten te ondernemen. Mariama mocht via het CIOS-stage lopen bij Blessed Generation. Hierdoor zijn we nu een erkend stage bedrijf voor het MBO in Nederland. Het is niet voor alle opleidingen en studierichtingen. Er kan per student worden bekeken of het passend binnen de opleiding is. Hoe mooi is dat. Mariama kon als onderdeel van haar stage



sportlessen geven op school in Nyamira. Bushcamp Een van de activiteiten die we met elkaar mochten doen was het bezoeken van en meehelpen op Bushcamp. Dat is een vakantie voor Keniaanse weeskinderen. Het wordt al 23 jaar georganiseerd door Wings of Support. Ieder jaar mogen er ongeveer 35 kinderen en begeleiders van Blessed Generation mee. Slapen in tentjes, op safari de dieren bekijken, zwemmen, een boottocht maken, lekker eten, dansen op de bonte avond, spelletjes doen, het kan allemaal. Wat heeft iedereen genoten. Wat een geweldig team van vrijwilligers vanuit Wings of Support. Prachtig ook om 2 koks aan het werk te zien:

Bernard en William. Zij zijn zelf als kleine kinderen bij Blessed Generation gekomen. Nu als volwassen mannen werkten ze in de keuken en hielpen zo mee een geweldige week te maken. De kinderen die zo blij en dankbaar zijn en dit ook uitspreken. Er werd gezegd: Dit is het mooiste van mijn leven.

Zondag 14 en 21 juli - Diaconie

Zondag 28 juli - Project - Blessed Generation

Zondag 4 augustus - Diaconie

Zondag 11 augustus - Zomerzending (Pakistan)

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!



Zondag 18 augustus - Project - Blessed Generation

Opening nieuwe klaslokalen Nyamira. In dezelfde periode zijn in Blessed Generation Nyamira de 6 nieuwe leslokalen, een uitbreiding van de bestaande school officieel geopend. Samen met de kinderen, heel veel mensen uit de omgeving en familie van Rieneke, mochten we dit feest vieren. Deze school heeft nu dus 6 extra lokalen en biedt ook toegang aan de nieuwe leergang, Blessed Generation Junior, een nieuwe officiële leergang tussen de lagere school en de middelbare school in. Als we deze uitbreiding niet hadden kunnen realiseren, hadden de kinderen verspreid over Kenia naar de "tussenscholen" moeten gaan. Vervolgens zouden ze dan weer terug moeten komen om de opleiding af te ronden bij Blessed Generation Nyamira. Wat zijn we blij dat door deze uitbreiding de kinderen gewoon in Nyamira kunnen blijven.



Zondag 25 augustus - Diaconie



Zondag 1 september - Project - Blessed Generation

In deze periode is er nog veel meer gebeurd in Nyamira. Zo zijn er toiletten gebouwd voor de grotere kinderen en voor de gehandicapte kinderen. Ook zijn er meubels gemaakt voor school en is er een basketbalveld aangelegd. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door diverse donateurs. Ongelooflijk. Onze dank is enorm! De bouwreis En dan de bouwreis naar Nyamira. Want voor het eerst sinds de coronatijd was er weer een bouwreis mogelijk. En wat voor één... Het was een prachtige, gezellige en liefdevolle groep. De samenstelling van de groep was heel divers: ouders met kinderen,

echtparen, vrienden. Mensen van allerlei leeftijden. Wat een prachtig gemêleerd gezelschap was het. Ik heb echt genoten van het enthousiasme van de deelnemers. Ze hielpen met het maken van meubels voor school, het verzorgen van sportlessen, het maken van woolies bij de naailessen en bij de lessen voor de docenten. Ook gingen ze mee op outreach. En ondanks dat het soms pittig was, wetende dat veel kinderen geen thuis hebben, kinderen die soms al heel veel hebben meegemaakt en getraumatiseerd zijn, positief zijn stond voorop. Lachen, zingen, stoelendans doen, wat fijn was het. In de outreach werden mensen geholpen met voeding, werden huizen ontsmet, alles werd met een glimlach gedaan. Jullie hebben deze maand kleur gegeven aan alle mensen bij Blessed Generation. Heel veel dank daarvoor.

Blessed Generation High In deze periode hebben we ook regelmatig Blessed Generation High kunnen bezoeken. De gebouwen hebben dringend onderhoud en re-styling nodig. We zijn heel blij dat er een sponsor is die geld gedoneerd heeft om de meisjesverblijven aan te pakken. Heel veel dank daarvoor. Na jaren doelloos gestaan te hebben, zolang dat we het niet eens weten, gaat de garage een bestemming krijgen. Nu gaat de garage bij het meisjes slaapgebouw getrokken worden. Ook krijgt alles een fris kleurtje. Er wordt al hard aan gewerkt



Diaconie

Zondag 8 september – Jeugdwerk Jonge generaties Nederland

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen.

Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

Zondag 15 september – Werelddiaconaat (Colombia)

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico.

Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.



Zondag 22 september - Zending (Syrië – Vredeswerkcollecte)

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Zondag 29 september – Project - Blessed Generation

Bordjes rijst in Nyamira. Na al deze mooie ontwikkelingen graag uw aandacht voor het volgende: In Nyamira is de toestroom van kinderen enorm groot, er zitten meer dan 700 kinderen op school. Ieder kind krijgt op school 's-morgens thee en een broodje en 's-middags een warme maaltijd. Dit is van groot belang omdat kinderen zo niet met een lege maag op school zitten en ze weerstand opbouwen. Bovendien kunnen ze thuis blijven wonen omdat ze eten krijgen op school. Het helpt hen overleven. Een punt van zorg is dat er nog plastic wegwerp bordjes worden gebruikt. Er is lang niet voor ieder kind een metalen bordje beschikbaar. Dat kan niet meer in deze tijd. Duurzaamheid staat ook bij Blessed Generation hoog in het vaandel. Maar op dit moment is er gewoon geen geld voor borden. Als wij zelf de borden kopen is er geen geld meer om ze vullen. Mijn vraag aan u is: Wilt u misschien overwegen om in de maand september een kleine donatie te doen voor rijst; wij kopen de borden, u de rijst... Voor 1 euro kunnen we een kilo rijst kopen. Stel dat iedereen 1 euro doneert, dan hebben we metalen bordjes die gevuld zijn.



Woestijnvader Antonius

De protestantse kerk kent niet het instituut klooster zoals de rooms-katholieke kerk die kent. Ook de orthodoxe kerken in Oost-Europa kennen kloosters evenals de oude kerken in het Midden-Oosten. Het begin van kloosters ligt in Egypte en gaat terug tot het jaar 300. Het was in die tijd dat christenen zich geroepen voelden om zich terug te trekken uit het wereldse leven en als kluizenaar in de eenzaamheid van de woestijn hun leven te wijden aan God. Antonius van Egypte (251-356) wordt gezien als eerste kluizenaar en daarmee als grondlegger van het latere kloosterleven. Hij stond bekend om zijn teruggetrokken leven in de woestijn en om zijn levenswijsheid. Vandaar de aanduiding woestijnvader.

Antonius werd geboren in Midden-Egypte als zoon van rijke ouders. Zijn ouders stierven toen hij nog geen twintig was. Hij regelde de opvoeding van zijn jongere zusje en verkocht verder zijn bezittingen om die aan de armen te verdelen.

Ondertussen oriënteerde hij zich bij enkele dorpelingen die in afzondering buiten het dorp leefden. Zo kreeg zijn ideaal om zijn leven in eenzaamheid aan God te wijden verder vorm. Hij was de eerste christen die consequent de eenzaamheid op zocht en zich terugtrok in de woestijn.

Van Antonius en ook van andere woestijnvaders is bekend dat zij niet of nauwelijks konden lezen en schrijven, maar zij kenden de Evangeliën, de psalmen en hele Bijbelgedeelten uit het hoofd. Hieruit putten zij bij aanvechtingen van demonen en andere beproevingen. Zij leefden sober, vaak enkel op water en brood. Eten was eigenlijk te werelds, zodat dit bijna stiekem en alleen gedaan werd. En celibaat was natuurlijk vanzelfsprekend.

Vervolgens vestigde Antonius zich in de barre woestijn tussen de Nijl en de Rode Zee. Hier vestigden zich andere christenen bij hem die als kluizenaar wensten te leven. Later is hier een bekend klooster gevestigd. Af en toe reisde Antonius rond om de ascese te prediken en vervolgde christenen in Alexandrië bij te staan. Hij stierf op hoge leeftijd.

Met alle respect voor Antonius en het kloosterleven voel ik mij meer aangesproken door de oproep van Calvijn om sober te leven, maar wel midden in de wereld.

Rein Boersma.

"Wees stil en weet dat ik God ben"

Psalm 46:11

Kerkdiensten

Alle diensten zijn onder voorbehoud

Dag Plaats	Datum Tijd	Bijzonderheden Voorganger	Collecte
Zondag Longerhouw	7 juli 9.30 uur	Bevestiging dhr. K. Hoekstra Ds. L.H. Westra, Lollum	Project en Pastoraat
Zondag Schettens	14 juli 9.30 uur	Pastor J. Hania-vd Kooi, Sneek	Diaconie en Kerk
Zondag Wons	21 juli 11.00 uur	Ds. N.F. Vlaming, Oosterend	Diaconie en Kerk
Zondag Schraard	28 juli 11.00 uur	Ds. J. Hilverda, Winsum	Project en Kerk
Zondag Longerhouw	4 augustus 11.00 uur	Ds. M.C. Mook, Sneek	Diaconie en Kerk
Zondag Schettens	11 augustus 9.30 uur	Ds. G. Muilwijk, Workum	Zomerzending en Kerk
Zondag Wons	18 augustus 9.30 uur	Dhr. H. Giliam, Pingjum	Project en Kerk
Zondag Schraard	25 augustus 9.30 uur	Ds. R. van Zessen, Achlum	Diaconie en Kerk
Zondag Longerhouw	1 september 9.30 uur	Pastor H. Plantinga-Folkertsma, Workum	Project en Missionair werk
Zondag Schettens	8 september 9.30 uur	Ds. C. Glashouwer, Harlingen	Jeugdwerk en Kerk
Zondag Wons	15 september 9.30 uur	Ds. M. Roepers, Achlum	Werelddiaconaat en Kerk
Zondag Schraard	22 september 9.30 uur	Viering Heilig Avondmaal Ds. R. Nijendijk-Crossen, Midlum	Zending en Kerk
Zondag Longerhouw	29 september 9.30 uur	Startzondag mmv Egt-Sjonge Ds. L.H. Westra, Lollum	Project en Missionair werk

Prikbord

kerkenraadsvergadering

9 september en 21 oktober om 20.00 uur
Utwyk te Schraard

Communicatie gaat veelal via de mail.
Niet alle mail-adressen zijn bij ons bekend. Wilt u ook mail ontvangen van ons? Geef dan uw mail-adres door via scriba.sslw@gmail.com.
Ook gewijzigde mail-adressen graag doorgeven.

De opbrengsten van de Diaconie collecten van 25-2-2024 t/m 9-6-2024 zijn:

Zending € 323,72
Project € 615,65
Binnenlands diaconaat € 53,40
Wereld diaconaat € 195,90
Diaconie € 461,22
Noodhulp € 141,00

Allen hartelijk dank voor uw gift.



Opbrengsten collecte kerk

April	€ 188,85
Per bank	€ 15,00
Miss.werk	€ 65,40
Mei	€ 139,62
Per bank	€ 10,00

Bloemen zijn gegaan naar:

Kl. Poepjes-Steneker, Wons (40-jarig huwelijk),
fam. C. Visser-K. van Gosliga,
Schraard (55-jarig huwelijk), fam. W.
Haytema-Reidsma, Wons (40-jarig huwelijk),
mw. H. v.d. Woude-Kingma, Wons (felicitatie),
dhr. J. van Abbema, Schettens (felicitatie),
mw. P. de Way-Buwalda, Schettens (felicitatie),
Regina Postma en Sjoerd de boer (geboorte dochter),
Fam. Hegge-Smid (25-jarig huwelijk),
doopouders Murk en Geerie Falkena-Mensonides,
Longerhouw (doop zoon) , mw. F. Reitsma-Feenstra, Schettens (felicitatie),
dhr. A. Wiersma, Wons (felicitatie).

Vanaf woensdag 19 juni is de kerk van Longerhouw weer elke woensdagmiddag geopend.

U bent van harte welkom!



Op weg gaan



KIK

Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen, tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze hebben tassen en rugzakken bij zich. 'Dáár moet ik meer van weten!' piept Missy Muis. Zij sprint weg en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus staat. Even later komt ze terug en doet verslag: 'De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderij in Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-sjoelbak!' De muizen schreeuwen door elkaar: 'Ik wil óók mee! Ik wil óók weg!'. 'Dat kán toch niet,' bromt Kik, 'Je komt nooit in die bus. En stel je voor dat je zoekraakt!' Maar Missy gaat ervandoor. De anderen snikken: 'We zien haar nooit meer terug.'

Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet. Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept 'Luister allemaal! Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie heeft er méér dan EEN ingeleverd?' Veel handen gaan omhoog. 'Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?' Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de pastorie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren: 'Arme Missy. Ze is weg.' Maar in de pastorie piept een neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...



Woordzoeker

Je gaat op weg ... en wat neem je NIET mee? In deze woordzoeker zitten 15 woorden verstopt. Je vindt ze horizontaal, verticaal en diagonaal (niet achterstevoren). Een letter kan meerdere keren gebruikt worden. Streep de woorden die je vindt, weg. Dan vertellen de letters die overblijven wat je echt NIET mee hoeft te nemen!



- ADRESSEN
- BAL
- CRÈME
- JEANS
- ONDERGOED
- PYJAMA
- SLOFFEN
- SNEAKERS
- SOKKEN
- SPORTBROEK
- TELEFOON
- TOILETTAS
- TRUIEN
- WATERFLES
- ZEEP

M	S	S	N	E	A	K	E	R	S
O	L	P	B	W	J	E	A	N	S
N	O	O	U	A	I	Z	E	P	A
D	F	R	E	T	L	I	Z	Y	D
E	F	T	N	E	U	I	E	J	R
R	E	B	C	R	E	M	E	A	E
G	N	R	T	F	S	S	P	M	S
O	T	O	I	L	E	T	T	A	S
E	T	E	L	E	F	O	O	N	E
D	E	K	N	S	O	K	K	E	N

Uit de Bijbel

'Jezus zei: Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of wat je moet aantrekken. God zorgt voor de vogels en de bloemen, Hij zal ook voor jullie zorgen. Zoek eerst de nieuwe wereld van God, en de rest krijg je er vanzelf bij!' Naar Matteüs 6:25-34



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurréns

Oplossing:
MUIZENISSEN