

---

# TSJERKEFINSTER

---

Protestantse Gemeente Schettens, Schraard, Longerhouw en Wons | Mei / Juni 2024



**Verduurzaming**  
**Pastorie**

**Recept**  
**leven vieren, dorst**  
**lessen**

**Even voorstellen**  
**Klaas Hoekstra**

# TSJERKEFINSTER

## Colofon:

Het Tsjerkefinster zal 6 keer per jaar verschijnen. Het decembernummer zal elk jaar huis aan huis verspreid worden.

## Redactie:

Hanneke Wiersma  
Tjeerd Douna  
Hieke Douna  
Rein Boersma  
Froukje Mensonides

## Fotografie:

Joukje van Abbema  
André A. Buwalda

## Kopijdatum:

Kopij voor het zomernummer kunt u bij voorkeur **voor 18 juni 2024** mailen naar **tsjerkefinster@pknsslw.nl**  
Dit nummer verschijnt in de week van 2 juli.

Dit is een uitgave van De Zalige Zalm  
[www.dezaligezalm.nl](http://www.dezaligezalm.nl)

## Druk:

Veldhuis Media, Raalte

## Consulent

Ds. Liuwe Westra  
Tel. 06-30837586

## Scriba SSLW

mw. H.H. Wiersma-Bruinsma  
Van Osingaweg 42, 8744 EW Schettens  
Tel. 06-43932075  
Email [scriba.sslw@gmail.com](mailto:scriba.sslw@gmail.com)  
Website [sslw.protestantsekerk.net](http://sslw.protestantsekerk.net)

## Zending ZWO SSLW

mw. H. Douna-Zijlstra  
Zuiderlaan 3a, 8746 NE Schraard  
Tel. 0517-531343  
Email [trijehzijlstra@hotmail.com](mailto:trijehzijlstra@hotmail.com)

Mw. J. Politiek-Yntema  
Terpweg 25, 8747 NT Wons  
Tel. 0517-532174  
Email [jantinalpolitik@hotmail.com](mailto:jantinalpolitik@hotmail.com)  
Bankrekening: zie diaconie

## Ledenadministratie SSLW

Mw. S.S. Zijlstra-Postma  
Van Osingaweg 16, 8744 EW Schettens  
Tel. 0517-532236  
Email [rszijlstra@live.nl](mailto:rszijlstra@live.nl)

## Kerkrentmeesters Prot. Gemeente SSLW

IBAN: NL18 ABNA 0872 5490 89  
**RSIN-nummer 826135225**

## Diaconie SSLW

IBAN: NL61 RABO 0340 6034 96  
**RSIN-nummer 826135298**

T.n.v. Protestantse Gemeente SSLW, inzake diaconie

Het **RSIN-nummer** dient u te gebruiken - als u een gift aan de Protestantse Gemeente SSLW heeft gedaan - bij het invullen van uw belastingaangifte als daar om wordt gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de vaste vrijwillige bijdrage, de periodieke gift of andere (éénmalige) giften aan kerk of diaconie.

## INHOUD

- 04** Prakkesaasje
- 05** Kerkenraad
- 06** Wel en wee
- 07** In memoriam
- 08** Kerkbeheer
- 09** Even voorstellen / ZWO
- 10** Diaconie
- 12** Mijn ziel
- 13** Bijbels recept
- 14** Kerkdiensten
- 15** Prikbord
- 16** KIK



# Prakkesaasje

## Het beentje van Bernadette

In een prachtige schijn was het beentje van Bernadette op tournee door katholiek Nederland. Zo werd ook de Sint Franciscus Basiliek in Bolsward bezocht. Het waren vijf dagen van plechtige vieringen en stille momenten. Momenten van aanbidding en verering.

### **De katholieken zien dit als een herinnering aan Lourdes als een plaats van troost**

Wie was deze Bernadette? Zij was herderin en woonde in Lourdes, in het zuidwesten van Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën. Als veertienjarig meisje verscheen Maria aan haar. Volgens de overlevering was dat in 1858. Sinds die tijd is Lourdes uitgegroeid tot een bedevaartsoord en Bernadette tot een icoon van de Maria verering. Miljoenen mensen hebben Lourdes bezocht in de hoop op troost en genezing. Ook vanuit Nederland werden treinreizen georganiseerd voor zieken en gehandicapten.

De Reformatie heeft indertijd afstand genomen van het vereren van Maria, heiligen en relikwieën van heiligen. Het Woord vanuit de Bijbel moest centraal staan. Zo komt het dat wij protestanten niets hebben met het beentje van Bernadette. De katholieken zien dit als een



herinnering aan Lourdes als een plaats van troost. En als herinnering aan een eenvoudige herderin die door de verschijning van Maria dicht bij het eeuwige zielenheil kwam.

Enige jaren geleden bezocht ik Lourdes. Het was in november en dus in het naseizoen. Ik was benieuwd of er een allesoverheersende commercie was of dat het een plaats was voor bezinning en gebed. Natuurlijk was er commercie. Beeldjes, flesjes water. Toch was het een goede plaats om te bidden. Dat heb ik gedaan en de rest geloofde ik wel.

Rein Boersma



# Kerkenraad

## Het beroepingswerk

In september 2021 werd onze gemeente vacant door het vertrek van ds. Zwerver naar Oudega (SWF). Dan moeten een aantal dingen gebeuren. Er moet een gemeenteprofiel opgesteld worden, evenals een profiel van de gewenste predikant. Er moet een gesprek plaats vinden met de classis met daaraan vooraf een beoordeling van de CCBB over onze financiële positie. En natuurlijk werd door de kerkenraad een beroepingscommissie benoemd. Dit is allemaal gebeurd in het najaar van 2021.

In januari 2022 is de advertentie geplaatst op de site van de landelijke PKN en kwam de eerste lijst binnen van het landelijke Mobiliteitsbureau met namen van mogelijk te benaderen predikanten. De advertentie is diverse malen vernieuwd, evenals het aanvragen van een nieuwe lijst bij het Mobiliteitsbureau. Bovendien werden vanuit de gemeente namen aangedragen van te benaderen predikanten.

In de afgelopen paar jaren zijn zo'n 50 namen van predikanten gepasseerd. Daarvan zijn zo'n 40 predikanten benaderd. Er zijn met 3 predikanten gesprekken gevoerd, waarbij de conclusie was dat ze niet passend waren bij onze gemeente. Er zijn met 2 predikanten gesprekken gevoerd, waarbij de conclusie was dat we verdere contacten wilden. De betreffende predikanten kozen echter voor een andere gemeente. Alle andere benaderde predikanten gaven te kennen dat zij geen nader contact wensten. Daarbij werden diverse redenen genoemd. Men wilde graag werken in

teamverband, er was al een vergaand contact met een andere gemeente, men wilde nog helemaal niet vertrekken, men wilde graag een gemeente in Midden-Nederland, het was nog te vroeg om te vertrekken in verband met de kinderen. Allemaal begrijpelijke redenen, maar voor ons leverde dit nog geen predikant op.

Op advies van de eerdere classispredikant ds. Beekman is het zoeken uitgebreid naar een kerkelijk werker. Hierop kwamen 2 reacties binnen. Met beiden is een goed gesprek gevoerd. De ene kandidaat heeft zich teruggetrokken, maar met Klaas Hoekstra konden we gelukkig verder. Hij begint per 1 juli aanstaande en hij komt te wonen in de pastorie te Schettens. Het gaat om een 80% baan.

Met pastor Klaas verwachten we te kunnen bouwen aan onze gemeente en dat "it omtinken" weer structurele vorm krijgt. We hopen dat hij zich snel thuis voelt in onze gemeente.

Daarnaast hebben we ds. Liuwe Westra bereid gevonden om ons in ieder geval dit jaar en volgend jaar 1 dag per week te ondersteunen. We zijn verheugd dat pastor Klaas bij ons komt wonen en werken. Welkom Klaas!



Welkom!

# In Memoriam

## **In Memoriam Elisabeth Ybema-Reinsma (Lys)**

**\* Skettens, 16 maart 1927**

**+ Wytmarsum, 20 maart 2024**

Lys Reinsma waard berne op de pleats Sottrum as de âldste dochter fan Klaas Reinsma en Duttje Jansen. Letter folgen noch fjouwer susters. Se groeide op yn de krisisjierren. Letter kaam de spanning fan de oarloch der noch oerhinne. Omdat har mem tbc krige, kaam de ferantwurdlikheid fan it gesin al jong op har skouders.

Lys krige ferkearing mei buorjunge Jan Ybema, de leafde fan har libben. Jan, in fleurich minske, Lys wat swierder op 'e hân. Se trouden 5 novimber 1947 en kamen te wenjen yn de pastorij fan Skettens. Dêr waard yn 1949 Fekke berne. Yn 1952 ferhuze de húshâlding nei de pleats Pankoeken, isolearre lein en doe allinne mar berikber fan Wytmarsum ôf. Dêr waard Dussy berne en trije jier letter kaam Klaas op 'e wrâld. Yn dy tiid hat Lys jierren lêst hân fan in hernia. Doe 't se wer op fuotten kaam hat se geniete fan de soargeleaze jierren op Pankoeken. Gesellich mei man en bern midden yn de frije natuer. It húshâlden fersoargje en in soad naaie en breidzje en heakje.

Doe 't har âlden ferhuzen nei Boalsert, gie it gesin nei Sottrum dêr 't in nije wenning foar de âlde pleats boud waard. Doe 't Fekke tegearre mei syn heit de pleats die, koene Jan en Lys der wat faker tegearre op út, oant yn Eastenryk en Rome. Nei it houlik fan Fekke en Tine, giene Jan en Lys nei in húske yn Skettens. Dêr hiene se it goed tegearre. It wie in grutte klap doe 't Jan Ybema ûnferwachts stoar yn 1988. In grut fertriet, mar se wie der net de frou nei om der oer te praten. Hja ferwurke de dingen sels, libbe wat weromlutsen, beskieden en hold net fan grutte wurden. Dêrby woe se in oar nea ta lêst wêze. Se hie wol har eigen dúdlike prinsipes en mieningen. Doe 't har beppesizzer Jan yn 1991 berne waard, wie dat in grutte freugde. Jan wie

altyd wolkom, letter ek mei Marije en Lys har leafde bliek wol út alle taartsjes, koekjes en bonbons dy 't se tatreauon krigen. Se geniete fan har bern en oantrouden, har famylje, tsjerke en doarp. Hja koe goed allinne wêze, lies har Friesch Dagblad en hold alle artikels fan beppesizzer Jan goed by. Se hie in hekel oan de tsjustere dagen en genoat derfan as it maitiid waard. De fûgels yn de tún hiene altyd genôch foer, de mosken wiene har favoryt. As de sinne skynde, siet se graach bûtendoar en koestere har yn 'e waarmte en it ljocht.

Fan jannewaris ôf waard it dreech, mar se hie noch twa doelen en dy hat se berikt: sels 97 jier âld wurde en it belibjen dat achterbeppesizzer Hester berne waard. En doe wie it har ek goed. Nei in lekker moarnsbrochje siet se rêstich yn 'e stoel en is se samar ferstoarn. Se wie noch net iens in etmiel yn ' De Meirin ' yn Wytmarsum. Yn 'e Stille Wike, op 26 maart hawwe wy har betocht yn 'e tsjerke fan Skettens. De sinne skynde. Jan stuts kearsen oan foar pake Jan en beppe Lys. Hy hie in moai oantinken skreaun: ' Nei beppe'. Dussy en Klaas sprutsen it yn memoriam út. Fekke lies út 'e Bibel. Wy hearden de tekst dy 't lange jierren mei Lys meigien wie út Jesaja 41:10 oer help, krêft en oerein bliuwe yn it libben. Op it tsjerkhôf by it iepen grêf songen alle mosken fan Skettens noch ien kear it heechste liet.

Mei de betinking fan Lys Ybema-Reinsma ús ta in seine wêze.

Ds. Dussie Hofstra



# Kerkbeheer

## Verduurzaming pastorie Schettens

Zoals jullie weten is het de bedoeling dat de pastorie deze zomer weer een vaste bewoner krijgt, namelijk onze kerkelijk werker. De huidige bewoner zal per 1 mei de pastorie verlaten waardoor we enkele maanden de tijd hebben om de pastorie te verduurzamen.

Bouwbedrijf Van der Schaaf uit Witmarsum is wederom in de hand genomen om deze klus uit te voeren.

De pastorie dateert van 1964, dus gebouwd voordat isolatie de norm werd. Er was bij de huurders de afgelopen jaren dan ook sprake van een zeer hoog gasverbruik.

De verduurzaming van onze gebouwen krijgt dan ook steeds grotere prioriteit en het einde van een huurcontract betekent dan een mooi moment om hiermee aan de slag te gaan.

### Werkzaamheden

- \* Vervangen enkel- of HR glas buitenom.
- \* Vervangen en isoleren van plafonds slaapkamers
- \* Alle radiatoren eruit en boven komen dan stralingspanelen
- \* Vloer beneden voorzien van schuimbeton en cementdeklvoer met vloerverwarming
- \* Elektra aanpassen, nu vaak nog ongeaard
- \* Schilderwerk buitenom
- \* Keuken renovatie



# Even voorstellen / zwo



D'r is my freege troch de foarsitter fon de tsjerkeried om my in ut tsjerkekrantsje efkes foar te stellen.

Mijn naam is Klaas Hoekstra en ben geboren op 27 april 1967 te Weidum. Mijn ouders woonden daar toen en mijn vader was werkzaam bij de kaasfabriek in de omgeving. Deze ging dicht en we verhuisden naar Ee, daar ging mijn vader werken in de zuivelfabriek. In 1968 werd mijn zus daar geboren. Een aantal jaren later zijn we verhuisd naar Zwaagwesteinde (tegenwoordig De Westereen) en ging mijn vader in de worstfabriek werken. In 1971 zag mijn broer daar het levenslicht. Ik woon nu nog in De Westereen.

Na mijn militaire diensttijd in 1986 ben ik werkzaam geworden in de levensmiddelenbranche. Bij een groothandel, voornamelijk op de versafdeling, later werd dit iets kouder doordat ik werkzaam werd bij de diepvriesafdeling. Tot 2016 was ik werkzaam in deze branche. In 2017 ben ik begonnen met een studie aan de hogeschool VIAA te Zwolle en in 2022 ben ik afgestudeerd als kerkelijk werker.

Van huis uit ben ik Hervormd, en een jaar nadat ik Openbare Belijdenis (1988) had gedaan, werd ik gekozen als jeugdouderling in de kerkenraad. Later ook als wijkouderling. Tot op dit moment zet ik mij nog in voor het kinderwerk op de zondagochtend. Nu is het in De Westereen ook een Protestantse Gemeente.

In mijn vrije tijd maak ik graag wandelingen en maak daarbij ook wel eens gebruik van de trein. Je rijdt naar een station in Nederland en wandelt dan naar een ander station. Genieten van de natuur en de omgeving waar ik loop.

Hertilike groetnis, Klaas.

---

## NIEUWS VAN DE ZWO

Eindelijk was ie daar weer eens ..... de zon! Net het weekend voor de violen verkoop, scheen de zon volop en konden we, in de luwte, zelfs buiten zitten. Nou, met zulk weer krijg je weer zin in viooltjes/bloemen in je tuin. De viooltjes vlogen dan ook zo het hok van Rein en Minke uit. Wat staat het weer fleurig al die viooltjes in onze dorpen.



Dank jullie wel voor het kopen van de viooltjes en daarmee het steunen van ons project Blessed Generation. De verkoop heeft het mooie bedrag van **1266,00 euro** opgebracht. Ook de vrijwilligers enorm bedankt voor de hulp bij het verkopen. Het bleek wel weer: vele handen maken licht werk. Fijn dat de viooltjes ook dit jaar weer onderdak mochten bij Rein en Minke. Allen BEDANKT!



# Diaconie

Voor de komende zondagen zijn de volgende doelcollectes ingepland volgens onderstaande informatie. Is er op een zondag geen doelcollecte dan is de collecte voor de diaconie bestemd. De bankgegevens van onze diaconie zijn: NL61 RABO 0340 6034 96 op naam van Protestantse Gemeente SSLW met vermelding diaconie of het betreffende doel.

*Voor de giften die wij hebben ontvangen: "Hartelijk dank".*

## Zondag 5 mei – Noodhulp Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

**Wat betekent dit project voor Uliana?** *"Ik woon met mijn familie in Kharkiv. In de eerste maanden van de oorlog woonden we in het metrostation. Buiten was het gevaarlijk door alle beschietingen. Het was best eng toen we weer naar huis mochten. Zouden er nog meer bommen vallen? Alles is veranderd sinds de oorlog. Alle schoollessen zijn online, dat is heel saai. Iedereen maakt zich zorgen. Mijn ouders zijn altijd bang dat het luchtalarm afgaat en ik niet kan schuilen. De situatie in onze stad is slecht, de wegen zijn kapot en we kunnen nauwelijks aan eten komen. Ik kan niet wachten tot de oorlog voorbij is."*



## Donderdag (Hemelvaartsdag) 9 mei - Project – Blessed Generation



**blessed generation**

Geef kinderen een kans! Ria Fennema en haar man Fester Medendorp staan aan de basis van Blessed Generation in Kenia. Samen met de Keniaanse medewerkers en in nauwe samenwerking met de Keniaanse kinderbescherming zetten zij zich met hart en ziel in om kansarme kinderen opvang en onderwijs te geven.

## Zondag 12 mei – Binnenlands Diaconaat (Nederland, diaconale presentie)

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat bij hen leeft en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.



## Zondag (Pinksteren) 19 mei – Project Blessed Generation

Zie info Hemelvaartsdag

## Zondag 26 mei – Zending (Bangladesh)

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeentebouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.



## Zondag 9 juni Project Blessed Generation

Zie info Hemelvaartsdag

## Zondag 16 juni

Zie informatie bij Witte Donderdag 28 maart



## Zondag 23 juni Regio zondag in Makkum

## Zondag 30 juni – Werelddiaconaat (Moldavië)

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.



## Afsluiting Evie's Dream:

Op 3 maart is het project **Evie's Dream** afgesloten. In deze dienst werd symbolisch een cheque overhandigd aan Bauke en Evie Deelstra in Albanië, via een live verbinding konden zij ons volgen. Met dit geld kunnen zij hun droom langzaam vormgeven. Een veilige plek voor kinderen met een geestelijke beperking. Het was mooi om mee te helpen in hun droom. Want zoveel werd wel duidelijk, zonder dromers op het thuisfront, zonder basis bij mensen die je droom steunen, worden dromen bedrog, spatten ze als bellenblaasbellen uit elkaar. Maar samen dromen geeft levenskansen. De acties bestonden uit: violen verkoop, spaardoosjes actie, Krystwille in Wons, gevulde koeken actie, collectes in de zondagse diensten en giften die wij via de bank binnen kregen.

Na een ieder te hebben bedankt die mee helpt bij de diverse acties op wat voor manier dan ook, kon namens ZWO en diaconie van SSLW het geweldige bedrag van **€ 7.333,--** worden overhandigt. In totaal is er in 4 jaar tijd, dus van 2020 t/m 2023 het bedrag van **€ 17.933,--** bij elkaar gespaard. Bauke en Evie heel veel succes met jullie werk in Albanië.



# Mijn ziel

Zing, mijn ziel, voor God uw Here. Hiermee begint de berijmde versie van psalm 146. Maar wat is dat, mijn ziel? Wat wordt daarmee bedoeld? In de Bijbel kom je geen definitie tegen die precies aangeeft wat er bedoeld wordt met mijn ziel. Toch komt dit begrip in de Bijbel op meerdere plaatsen voor. Zeker in de psalmen gaat het geregeld over mijn ziel.

In het medisch wetenschappelijke onderzoek naar nabij de dood ervaringen komt het begrip eindeloos bewustzijn naar voren. Daar komt men het verschijnsel tegen dat mensen ervaringen krijgen buiten hun lichaam. Dit zijn vaak ervaringen van eindeloze vrede en kennis en soms ook van ontmoetingen met anderen die men vaak niet eens kende. Vervolgens kwam de vraag: Waar in ons lichaam bevindt zich dat eindeloos bewustzijn? De voorzichtige conclusie was: Het zit niet in ons hart of in onze hersenen, maar in ons hele lichaam. Het zou wel eens dat deel van ons DNA kunnen zijn, waarvan de functie niet echt duidelijk is. Maar dat deel zou wel eens de functie kunnen hebben om in verbinding te staan met het eindeloze, met de eeuwigheid, met de Eeuwige.

Eindeloos bewustzijn, het eigen diepste innerlijk, het eigen ik, de ziel. Met al deze begrippen geef je hetzelfde aan. De ziel, ons diepste innerlijk, heeft het contact met de Eeuwige nodig. De ziel heeft de relatie met God nodig, die de levensadem op de mens blies. En die relatie mag eindeloos zijn, mag eeuwig zijn. Een relatie moet je onderhouden. Dat geldt ook voor de relatie met God. Hoe doe je dat dan? Bidden, zingen, de Bijbel lezen en overdenken zijn van belang. Dit wordt versterkt als je het samen doet.

Daar ligt de kerntaak van de kerk. Die mag er niet bij inschieten door alle zorgen rond kerkbeheer, diaconie, zorgen om wereldvrede en behoud van de schepping. Maar juist de gemeenschap van mensen in de kerk mag een plaats zijn waar de ziel tot rust komt en vrede ervaart. Het mag een plaats zijn waar de ziel gevoed wordt. Waar samen gezongen wordt: Zing, mijn ziel, voor God uw Here.

Rein Boersma.

*Met dank aan het boek Elyson en aan het promotieonderzoek theologie van Martine Oldhoff.*

**"Zing, mijn ziel, voor God uw Here"**

Psalm 146:1

# Bijbels recept



## Shake met vruchten of bessen

### Ingrediënten

60 g gekookte kikkererwten  
1 à 1 ½ eetlepel honing  
175 ml ongezoete amandel- of  
havermelk  
(alternatief: 150 ml halfvolle melk +  
25 ml yoghurt + 25 g fijn gemalen  
havermeel)  
75 g framboos, blauwe bes of aardbei

### Bereidingswijze

Maak de ingrediënten fijn met een  
blender en roer ze door de melk.

## Kruidenthee

### Ingrediënten

Uit de natuur: echte kamille,  
marjolein of munt  
(pepermunt/kruizemunt)  
Uit de tuin: blad van frambozen of  
zwarte bes, citroenmelisse, dille,  
goudsbloem, lavendel, moederkruid,  
salie of tijm.

### Bereidingswijze

Gebruik op 0,5 liter water ca. 3  
eetlepels verse kruiden.  
Laat ze 5 minuten trekken in heet,  
maar niet kokend water.

## Leven vieren, dorst lessen

Zomer betekent vrije tijd om te vertragen, te slenteren of te pelgrimeren: wandelend of fietsend naar een bepaald doel. Bijvoorbeeld naar het graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostella of naar dat van Petrus in Rome? Een pelgrimage op zoek naar 'bronnen van bestaan'? Wat je ook doet: dorst krijg je... Daarom recepten voor een shake met vruchten of bessen en een thee met kruiden uit de natuur.

### Bijbelse ingrediënten

De recepten bevatten ingrediënten die in de Bijbel genoemd worden zoals kikkererwten en honing, munt en dille, appel en amandel. Kikkererwten zijn een alternatief voor vlees. Shakes gecombineerd met amandelmelk, havermeel en vruchten zijn niet alleen dorstlessers, maar ook bronnen van eiwit en vitaminen. Honing verwijst naar het goede leven in 'een land van melk en honing' (Exodus 3,8). Munt en dille zijn kruiden die al eeuwenlang in het land van de Bijbel geteeld worden (Matteüs 23, 23). Een appel in de hand van Christus op schilderijen is een verwijzing naar verlossing van het kwaad. De amandel is de vrucht van een van de eerste bomen die bloeit na de winter. In de Bijbel is het een verwijzing naar roeping (Numeri 17,23 en Jeremia 1,11).

*Tekst en foto's Tini Brugge*



# Kerkdiensten

Alle diensten zijn onder voorbehoud

Dag Plaats	Datum Tijd	Bijzonderheden Voorganger	Collecte
<b>Zondag</b> Wons	<b>5 mei</b> 9.30 uur	Dhr. R. Boersma, Schettens	Noodhulp en Kerk
<b>Donderdag</b> Schraard	<b>9 mei</b> 9.30 uur	<b>Hemelvaart</b> Ds. L.H. Westra, Lollum	Project en Kerk
<b>Zondag</b> Longerhouw	<b>12 mei</b> 9.30 uur	Ds. E. Leune, Benthuizen	Binnenlands diaconaat en Kerk
<b>Zondag</b> Schettens	<b>19 mei</b> 9.30 uur	<b>Pinksteren, Fryske tsjinst</b> Ds. L.H. Westra, Lollum	Project en Missionair werk
<b>Zondag</b> Wons	<b>26 mei</b> 11.00 uur	Ds. H. Strubbe, Wommels	Pinksterzending en Kerk
<b>Zondag</b> Schraard	<b>2 juni</b> 9.30 uur	<b>Heilig Avondmaal</b> Ds. L.H. Westra, Lollum	Diaconie en Kerk
<b>Zondag</b> Longerhouw	<b>9 juni</b> 11.00 uur	<b>Doopdienst</b> Ds. E.K. Zwerver, Oudega	Project en Kerk
<b>Zondag</b> Schettens	<b>16 juni</b> 9.30 uur	<b>Fryske tsjinst</b> Dhr. G. Giliam, Pingjum	Diaconie en Kerk
<b>Zondag</b> Makkum	<b>23 juni</b>	<b>Regiozondag</b>	
<b>Zondag</b> Schraard	<b>30 juni</b> 11.00 uur	Ds. D. Hofstra, IJlst	Wereld diaconaat en Kerk



# Prikbord

## kerkenraadsvergadering

19 juni om 20.00 uur  
Utwyk te Schraard

**Communicatie** gaat veelal via de mail.  
Niet alle mail-adressen zijn bij ons bekend. Wilt u ook mail ontvangen van ons? Geef dan uw mail-adres door via [scriba.sslw@gmail.com](mailto:scriba.sslw@gmail.com).  
Ook gewijzigde mail-adressen graag doorgeven.

## DE 'ZET 'M OP ROOS'

ALLE EXAMENKANDIDATEN VAN HET  
VMBO, MAVO, HAVO EN VWO VAN 2024  
KUNNEN WEER OP EEN ROOS REKENEN.  
BEN JE OF KEN JE EEN EXAMENKANDIDAAT  
GEEF HET DAN DOOR VIA  
[SCRIBA.SSLW@GMAIL.COM](mailto:scriba.sslw@gmail.com)

In 2023 heeft het verjaardagsbusje in  
Wons € 534,65 opgebracht voor de  
Stichting Kerk Wons

## Opbrengsten collecte kerk

februari	€ 193,50 kerk
missionair werk	€ 36,20
maart	€ 334,61 kerk
missionair werk	€ 67,87
per bank	€ 10,00

## Concertjes in de kerk van Wons

Zondag 23 juni 2024 om 15 uur Atrium Blazers  
Ensemble

Voor alle concerten geldt Entree €10,-, kinderen tot  
12 jaar gratis. Kaarten te bestellen via  
[bestuur@stichtingkerkwons.nl](mailto:bestuur@stichtingkerkwons.nl). VOL IS VOL! 

## Bloemen zijn gegaan naar:

Wytze Yntema en Annigje Roest,  
Wons (geboorte), fam. J. en R.  
Postma, Schraard (felicatie), dhr. A.  
de Jong, Wons (ziekte), mw. E.  
Ybema-Reinsma, Schettens  
(felicatie), dhr. S. Buma, Schettens  
(felicatie), mw. Y.  
Burggraaff-Nooitgedagt, Blauwhuis  
(felicatie), dhr. S.J. Elgersma, Wons;  
dhr. P. Spijksma, Schettens (felicatie);  
mw. E. Vogelezang-van Hoving,  
Schettens (felicatie); dhr. R. de Witte,  
Longerhouw (ziekte).

ZIE HET LEVEN  
OPGESTAAN  
UIT DE DOOD.  
EEN STRALEND  
LICHT  
VERLICHT  
HET LEVEN OP  
AARDE.  
DIT LICHT,  
DRAAG HET MEE  
IN JE HART  
OP JE HANDEN  
OP JE LEVENSWEG.





# De Geest krijgen



Kik geeft de kinderen Muis een heel moeilijk raadsel op: "Rara, wat is het ... HIJ IS ONZICHTBAAR, MAAR HIJ BLAAST; HIJ IS SNEL, MAAR HEEFT NOOIT HAAST; HIJ IS NIET HEET, MAAR VERWARMT; HIJ IS EEN FEEST DAT JOU OMARMT!" De muizen kruipen bij elkaar om het raadsel op te lossen. Ineens springt Maikel op. "Ik weet het!", roept hij hippend van de ene achterpoot op de andere. "Het kerkorgel! Want ... muziek is onzichtbaar, het orgel blaast ... de vingers van de organist gaan snel ... van muziek word je w arm ... en het is feestelijk!" Kik vindt het knap bedacht! Maar het is niet DE oplossing. Weer steken de muizen de snorharen bij elkaar. Ineens piept een zusje:

"Ik weet het! Het springkussen op het kerkplein! Het staat klaar voor Pinksteren! De lucht in het kussen is onzichtbaar, maar je hoort hem blazen! ... Je springt snel, maar je hebt geen haast ... je krijgt het hartstikke heet ... en een springkussen zit  m je heen!" "Jaaa, dat is het!" roepen alle muizen. Kik is vol bewondering. Maar weer is het niet DE oplossing. "Ik zal het verklappen" zegt Kik. "Het is ... de Heilige Geest van God! Die is onzichtbaar en blaast opens warmte in mensen. Dat gebeurt op het Pinksterfeest!" De muisjes vinden het antwoord maar zo. Samen rennen ze enthousiast naar buiten. Want het springkussen, dat vinden ze het toppunt van Pinksteren!



## Pinksterhanger

Laat het vuur van de Heilige Geest zien! Knutsel deze Pinksterhanger en hang hem voor het raam zodat de zon erdoorheen kan schijnen. Nodig: Papier in vurige kleuren, schaar, speld, lijm/plakband, ophangdraad, drie kralen.

1. Knip/plak drie repen van ca. 2 cm breed en ca. 58, 48 en 38 cm lang. Sluit elke reep tot een ring en geef die met  en knijpje een vlamvorm. Leg ze in elkaar, plak de onderkanten vast.
2. Maak een kraal onderaan de ophangdraad. Prik een gaatje door de punt van de kleinste vlam en haal de lange draad van onder naar boven erdoor, de kraal blijft van binnen. Rijg de tweede kraal aan de draad, fixeer hem ca. 4 cm hoger dan de vorige. Prik weer een gaatje en trek de draad door de middelste vlam. Doe hetzelfde met de derde kraal in de grootste vlam. Laat de ophangdraad lang.
3. Plak er eventueel een papieren hartvorm van 20 cm hoog achter met ietsje plakband. (Dit hoef niet.)
4. Krul nog wat vuurtongen door reepjes papier om een sat eprikker te wikkelen. Breng ze in vorm en plak ze als vuurtongen tegen vlam  n draad.



## Uit de Bijbel

Toen de dag van pinksteren aanbrak waren de leerlingen samen op een plek. plotseling kwam er een stormachtig geraas uit de hemel, het vulde heel het huis. Er verschenen vurige tongen boven ieder van hen. Ze raakten vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in allerlei talen, zoals de Geest hun ingaf. (Vrij naar Handelingen 2:1-4)



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurni ns